



Protestantse
Kerk

Juni 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Het leven vieren

Jubileumfeest AJK

Muzikale bingo

**Leven vieren, dorst
lessen**





9ko=kinderoppos kn=kinderdienst tn=tienerdienst	Zondag 2 juni	Zondag 9 juni	Zondag 16 juni	Zondag 23 juni	Zondag 30 juni
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: ko + tn ds. Hans Schaap <i>dankdienst 575 jaar AJK</i>	10.30 uur: ko + kn ds. Dirk van Vreeswijk	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko ds. Corine Zonnenberg
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk Samendienst	10.00 uur: ko + kn ds. H. Schaap	10.00 uur: ko + kn D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk Heilig Avondmaal	10.00 uur: ko + kn ds. N. de Jong
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer Collecte: Diaconie + KA	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel <i>Heilig Avondmaal</i> Collecte: Kerk + Werelddiaconaat	10.00 uur: Mw. M. van Weerden <i>Vaderdag</i> Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. drs. M. Pieterse Collecte: Diaconie
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: dhr. M. Padmos	10.00 uur: ds. J.M. van Wijk	10.00 uur: dhr. G. Laheij	10.00 uur: ds. J.J. Verhaar	10.00 uur: dhr. C. Cornelisse v.b. H.A.
MEERWEIDE	10.30 uur: Dhr. M. Boot		10.30 uur: Mw. A. Schram		10.30 uur: Ds. E. van Halsema <i>Heilig Avondmaal</i>
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: dhr. G. Kruit	10.00 uur: mw. M. Verzendaal, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: dhr. E. Boleij, geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: mw. D. van der Hijden	10.00 uur: Dhr. A. Olsen
SMEETSLAND	11.00 uur: mw. ds. H. Hummel <i>Heilig Avondmaal</i>				

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
riane.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Deze editie heeft als thema: Het Leven Vieren. Op zich vind ik dat al een kunst.

Ieder mens krijgt te maken met bijzondere levensmomenten; verbinden en afscheid nemen. Het leven krijgt inhoud en diepgang als deze gebeurtenissen met zorg en aandacht beleefd kunnen worden. Daarom: het leven vieren.

Waar woorden te kort schieten kunnen vieringen en rituelen bijzondere momenten invullen. Samen inhoud en vorm geven aan liefde en loslaten. Blijdschap gevierd, verdriet beleefd. Op je eigen wijze.

Vier jij het leven? Of leef je gewoon en sta je er verder niet echt bij stil. En als je het leven wel viert, hoe doe je dat dan? Sta je bewust stil bij de mooie dingen in het leven en geniet je van die momenten? Of geniet je wel, maar niet heel bewust?

Wist jij dat het vieren van het leven bijdraagt aan een positievere mindset en daardoor een positiever en gelukkiger leven?

Doe deze ontdekkingsreis vanuit het hart: Vier het leven bewust en vanuit liefde.

Ga op ontdekkingsreis vanuit je hart en bouw aan jouw uniekheid en onafhankelijkheid.

Kortom, elke dag is een reden om het leven te vieren.

Dus hang de denkbeeldige slingers op en geniet van de reis! 🎉

Veel leesplezier.



Gerrit Buizer
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Groen geloven</i>	6
<i>Kunst en het verhaal</i>	7
<i>Jubileumfeest</i>	8
<i>Gedichten</i>	9
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	10
<i>Gezamenlijke berichten</i>	11
<i>Groene Tuinkerker</i>	12
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	16
<i>Adriaan Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerk</i>	20
<i>Inspiratierecept</i>	21
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 8



Pag. 12



Pag. 14



Pag. 21





Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen,
lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld:
“Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen,
God in ons midden,
Gij onze vreugde.

*Uit: Gezongen liedboek: Als God ons thuisbrengt (126a)
Tekst: Huub Oosterhuis*

Overdenking

Le-chajim, 'op het leven'

Het was op een avond, in het noorden van Israël, nadat de sabbat was afgelopen. Jong en oud hadden zich verzameld op het centrale plein in Nahariya. Er werd uitbundig gesproken, gelachen, gedanst. Het glas werd geheven. Le-chajim! Op het leven!

Johannes 2. 'En het gebeurde op de derde dag.' Op de derde dag, .. dan gebeurt er iets altijd wonderlijks. Een kentering. Maar ook dit: bij de derde dag van de schepping zegt God twee keer: 'En zie, het was zeer goed.' De rabbijnen zeiden: 'Dat is de dag om op te trouwen, voor de bruid zegt God het een keer en voor de bruidegom zegt Hij het een keer!'

Als Johannes de tekenen van Jezus, van God gaat beschrijven dan begint hij met de bruiloft in Kana. Maar is er op die bruiloft in Kana nu sprake van zoiets als een noodsituatie? Vervelend was het natuurlijk wel dat de wijn op is. Maar kun je dat nu nood noemen? Dan drink je toch gewoon wat anders. Maar dat is het nou juist niet. De wijn is op, dat betekent dat er een gemis is. Niet zoals de schepping bedoeld was, goed, twee maal goed. Geen vreugde meer.



Dat is heel herkenbaar. Ons leven zit boordevol met zulke situaties. Een tekort, een zorg, een gemis. Bijvoorbeeld iets in een relatie! Het bederf van de vreugde begint vaak bij de intiemste verhoudingen. En dat waaiert door, en dat kan je leven stempelen. Bij wijze van spreken: de wijn is op.

Maria heeft daar oog voor. Ja, ze spreekt voor haar beurt, maar toch .., even later geeft Jezus het personeel de nodige aanwijzingen. Hij wijst ze op de zes stenen watervaten. Op het water daarin, dat de gasten bij allerlei rituele handelingen gebruiken om zich te wassen, te reinigen.

En dan, het water wordt in wijn veranderd! Een wonder, een mirakel! Ging het feest toen nog lang door? Hoe het verder gegaan is horen we niet. Het gaat onze verbeelding te boven. Maar zo blijft onze aandacht heel sterk gericht op Jezus. Op Hem die het water in wijn heeft veranderd.

In het begin van het Evangelie van Johannes speelt de "tegenstelling" tussen Mozes en Jezus een belangrijke rol. En dan schrijft hij, die de heerlijkheid van Jezus heeft ervaren, deze woorden over Hem neer, 'want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.'

Eerst was er de wet, maar Jezus Christus vervult het, geeft er een andere smaak aan. Water wordt in wijn veranderd. In Jesaja 25:6 wordt gesproken over de grote toekomst van God: het zal zijn "een feestmaal van belegen wijnen". Het is het symbool voor de uiteindelijke vreugde, voor de vreugdevolle toekomst, heilstijd.

Als Jezus water in wijn verandert, dan betekent dit dat Hij degene is die de heilstijd doet aanbreken. In Hem wordt Gods heil, Zijn redding, Zijn toekomst zichtbaar en duidelijk. Hij verandert water in wijn. En niet zo zuinig ook. Kijk nog eens hoeveel watervaten er gevuld moeten worden. Zes stuks van gemiddeld van zo'n 100 liter. Dat is nogal wat. 600 liter voortreffelijke wijn. Jezus zegt: 'Ik ben gekomen opdat ze leven en overvloed hebben.' Le-chajim! Op het leven!

Hartelijke groet,
Dirk van Vreeswijk

*'Je hebt de beste wijn
voor het laatst
bewaard!'*





“We kunnen het klimaatvraagstuk niet oplossen zonder oog te hebben voor de zwakkeren. De schreeuw van de aarde, de klimaatcrisis, is onlosmakelijk verbonden met de schreeuw van de armen. Omdat we geloven dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde schepping en omdat we als mensen daarin een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, moeten we dat tegelijk aanpakken. Dat is de kern van de diagnose van paus Franciscus in zijn rondzendbrief *Laudato Si'*.” Jurijn Timon de Vos is projectcoördinator van de Laudato Si' Alliantie. Om het gedachtegoed van deze ‘milieu-encycliek’ onder de aandacht te brengen, staat hij op beurzen en festivals. Liever nog komt hij langs in parochie of kerk om dit toe te lichten en om mee te denken.

“De oorspronkelijke brief bestaat uit zo’n 150 pagina’s en dat is best zware kost. Met een aantal mensen hebben we de inhoud daarom teruggebracht tot een handzaam boekje dat de hoofdpunten in toegankelijk Nederlands weergeeft. Aan het eind van elk hoofdstukje staan vragen om samen over in gesprek te gaan. Vragen om de inhoud te laten landen en na te gaan: wat kunnen we zelf doen?”

Op een inspirerende manier geeft *Aan U alle lof!* ideeën en mogelijkheden om mee aan de slag te gaan. Want in veel zaken moet de koers opnieuw bepaald worden, aldus paus Franciscus. Hoewel dit een moment van crisis is, biedt deze ook kansen, voegt het boekje daaraan toe. Het is mogelijk onze relatie met de aarde te vernieuwen, zodat we onszelf niet alleen onderhouden, maar ook groeien en bloeien. Natuurlijk worden we gewezen op harde feiten. Tegelijk geeft het boekje een boodschap van aandacht en verbinding, schrijft mgr. Gerard de Korte in de inleiding. Ermeë aan de slag gaan, kan daarbij een manier zijn om de parochie of gemeente nieuw leven in te blazen, denkt Jurijn. “Wil je een levende gemeenschap zijn, dan moet je aansluiten bij de noden en behoeften van nu.” Voor een tientje is *Aan U alle lof!* verkrijgbaar bij iedere (online) boekhandel.
www.laudato-si.nl

Aansluiten bij de noden en behoeften van nu

Kunst en het verhaal

Soo voer gesonghen, soo na gepepen

Jan Steen
Anno 1668 - 1670

Mauritshuis Den Haag
Bron: Mauritshuis.nl



Jan Steen beeldde vaak spreekwoorden en uitdrukkingen uit. De oude vrouw leest voor om welk gezegde het hier gaat. 'Soo voor gesonghe, soo na gepepen'. Nu zouden we zeggen: 'zo de ouden zongen, zo piepen de jongen', wat zoveel betekent als: 'een slecht voorbeeld doet slecht volgen', en het voorbeeld is hier niet te best!

De familie viert het doopfeest van het jongste kind dat in de armen van z'n moeder ligt. Rechts leert vader één van z'n zoons pijproken, ook in die tijd al een slechte gewoonte en links laat een vrouw zich nog eens bijschenken, terwijl ze met open decolleté achterover hangt. De grijzende man achter haar heeft de kraamherenmuts opgezet, het hoofddeksel dat door de vader van de dopeling werd gedragen.

Maar zo'n grijsaard als vader, dat is natuurlijk de wereld op z'n kop.

Jan Steen wees met dit schilderij op het belang van een goede opvoeding, en benadrukte de boodschap door bij het raam een papegaai te schilderen. De naprater bij uitstek, maar Jan Steen zou Jan Steen niet zijn als hij zijn boodschap niet met een dikke knipooch bracht. De vader, die schaterend het slechte voorbeeld geeft, is de schilder zelf. Steen schilderde zichzelf vaker in zijn voorstellingen.

Dit schilderij is een familiestuk waar Steen bekend om staat. Het is humoristisch, rommelig en gezellig. Het moet goed in de markt hebben gelegen, want Steen zou er later nog een aantal varianten van maken.

Tekst: Gerrit Buizer

Jubileumfeest

GROOT FEEST IN EN OM DE KERK WELKOM!



Beste buren,

De prachtige Adriaen Janszkerk bestaat 575 jaar!
Op zaterdag 8 juni willen wij dit met jullie vieren! Er zijn dan in de kerk en op het kerkplein tal van activiteiten voor jong en oud. Op deze flyer en online vind je alle benodigde informatie over deze dag. Welkom!

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk is in het leven geroepen om dit beeldbepalende monument te behouden voor IJsselmonde. Naast de inzet van vrijwilligers is er ook geld nodig om het gebouw te onderhouden. Mocht je willen helpen? Lees dan verder!

Als u/jij een bijdrage wilt leveren aan het behoud van het gebouw dan is het mogelijk een gift over te maken naar: NL49INGB0000225827 t.n.v. Stg Behoud Adriaen Janszkerk of d.m.v. de bijgevoegde QR code. U/jij kunt ook vriend worden van onze stichting door jaarlijks een bedrag van minimaal €50,- te doneren. Als dank geven wij een zilveren lepel of mok van de kerk cadeau. Reageren kan via: administratie@adriaenjanszkerk.nl of kom zaterdag 8 juni langs bij onze stand. Hier is nog meer moois van de kerk te koop!

Tot zaterdag!

Hartelijke groeten,

Bestuur AJK



Programma

14.15u fanfare

14.45u onthulling ANWB-bord

15.00u opening door de loco-burgemeester

15.15u groot orgel-concert

Vanaf 15.15u diverse activiteiten in en om de kerk, rondleidingen, foto expositie en verkoop

18.30u Sing-In met moderne band



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer 2 gedichten van Ronald van Pelt



Dit zijn wij

Houd jezelf eens een spiegel voor
Dan heb je het echt door
Kijk er maar eens goed in
Het is totaal geen onzin
Wie ben jij echt?
Verdorven en slecht
Haal het masker eens van je af
Hij onderging jouw straf

Jij had daar eigenlijk moeten staan
En die moeilijke weg moeten gaan
Ik had daar ook moeten staan
Maar Hij is voor jou en mij die weg gegaan
Hij is niet gezwicht
Ook niet voor de engel van het licht
Hij heeft Zijn leven
Voor iedereen gegeven



Familie Nood-Lot

De opdracht van een engel van God
Aan de familie Lot
Was duidelijk: vluchten
En gered worden
Maar niet omkijken
Toen het zwavel uit de hemel regende
En het Sodom en Gomorra vernietigde
Was mevrouw Lot ongehoorzaam en dom
Ze keek om
En veranderde daar
Als straf in een zoutpilaar



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Kerk van een bisschoppelijke zetel **10** Siersteen **11** 'Grote' keizer (747-814) **12** Stad in Duitsland aan de grens met Oostenrijk **14** Tot op dit ogenblik **15** Wedstrijd voor motoren in Assen **16** Hijgende ademtocht **17** (Aan) ondergetekende **18** Hectopascal (afk.) **20** Franse sterkedrank **22** Joodse leer van Theodore Herzl **25** IJzerhoudende grond **26** Verdedigingswapen van bijen **28** Deel van het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci **30** Onvruchtbaarheid **31** Lid van een Afghaanse sekte **33** Gordijnstang **34** Bouwmateriaal **36** Projectieplaatje **38** Gelegenheid om ergens tijdelijk zijn intrek te nemen **40** Nadruk **43** Partij van Nelson Mandela **44** Bijbelse stad ten zuiden van Babylon **45** Deense natuurkundige (1885-1962) **48** In loco (afk.) **50** Engelse taxi **52** Prijsdaling op de beurs **54** Monnik, kloosterling, missionaris of lid van een religieuze congregatie die priester is **56** Hit van The Rolling Stones **57** Inwoner van een zondige Bijbelse stad.

Verticaal

1 Christelijke afstammeling van de oude Egyptenaren **2** Onverschilligheid **3** Hooihoop **4** Nederlandse langeafstandsloopster en tweevoudig olympisch kampioene **5** Vuur, passie **6** Rooms-katholiek (afk.) **7** In werking **8** Parfum **9** Strijdmacht **13** Bolgewas **19** Karakterisering **20** Onbepaald vnw. **21** Bewuste keuze ongehuwd te blijven **22** Met alle kwaad beladen dier dat naar Azazel werd gestuurd (*Leviticus 16*) **23** Enorme brand **24** Europese vrouw **27** Gebeurd vóór dit tijdstip **29** Internetextensie van Oostenrijk **32** In het jaar des Heren (Lat. afk.) **35** Loofboom **37** Snede **39** Zeemacht **41** Schrijver van 'Handelingen' **42** Muzie van het minnedicht uit de Griekse mythologie **46** Rivier in Siberië **47** Dier uit de film 'Jaws' **49** Doctrine **51** Slaapplaats **53** Sergeant (afk.) **55** Muzieknoot.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Bijbellesrooster juni

1	zaterdag	Handelingen 4:23-31
2	zondag	Marcus 2:23-3:6
3	maandag	Marcus 3:7-19
4	dinsdag	Marcus 3:20-35
5	woensdag	Handelingen 4:12-5:11
6	donderdag	Handelingen 5:12-21a
7	vrijdag	Handelingen 5:21b-32
8	zaterdag	Handelingen 5:33-42
9	zondag	Handelingen 6:1-15
10	maandag	Handelingen 7:1-16
11	dinsdag	Handelingen 7:17-34
12	woensdag	Handelingen 7:35-43
13	donderdag	Handelingen 7:44-8:1a
14	vrijdag	Marcus 4:1-12
15	zaterdag	Marcus 4:13-23
16	zondag	Marcus 4:24-34
17	maandag	Jesaja 30:1-8
18	dinsdag	Jesaja 30:9-18
19	woensdag	Jesaja 30:19-26
20	donderdag	Jesaja 30:27-33
21	vrijdag	Jesaja 31:1-9
22	zaterdag	Psalm 43
23	zondag	Marcus 4:35-41
24	maandag	Psalm 85
25	dinsdag	Handelingen 8:1b-13
26	woensdag	Handelingen 8:14-25
27	donderdag	Handelingen 8:26-40
28	vrijdag	Psalm 30
29	zaterdag	Marcus 5:1-20
30	zondag	Marcus 5:21-43

Sint Jan de Doper



juli

1	maandag	Psalm 88
2	dinsdag	Handelingen 9:1-19a
3	woensdag	Handelingen 9:19b-31
4	donderdag	Romeinen 14:1-12
5	vrijdag	Romeinen 14:13-23
6	zaterdag	Psalm 28
7	zondag	Marcus 6:1-6a
8	maandag	Psalm 117

Keti Koti



1e deel juli

Kerkdiensten

ko=kinderoppas kn=kinderdienst	Adriaen Janszkerk	Pelgrimskerk	Groene Tuinkerkerk	Nw. Sonneburgh	Smeetsland
Zondag 7 juli	10.30 uur ds. Hans Schaap	10.00 uur ds.D. van Vreeswijk Samendienst	10.00 uur Afscheidsdienst Hermie Hummel	10.00 uur ds. A.L.A. den Besten, H.A.	11.00 uur Dhr. G. Heester

Dodenherdenking

Bij de dodenherdenking op 4 mei jl. was de Hervormde Gemeente IJsselmonde aan de beurt om namens de gezamenlijke kerken van IJsselmonde een krans te leggen bij het monument. Mw. K.J. van Nimwegen en Daniël van Heiningen deden dat (met ondersteuning van Joke Vlot en ds. Hans Schaap).



7 juni 2024: benefietconcert ten bate van Mercy Ships

Miljarden mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilige chirurgische zorg. Jaarlijks sterven 17 miljoen mensen aan ziektes en aandoeningen die voorkomen hadden kunnen worden. Mercy Ships vaart naar de armste landen in Afrika en biedt gratis operaties en medische trainingen op het grootste ziekenhuisschip ter wereld.

Jaarlijks worden er duizenden mensen geopereerd met bijvoorbeeld tumoren of vergroeide benen. Honderden vrijwillige professionals aan boord maken dit werk mogelijk. Mensen krijgen weer hoop, een nieuwe toekomst en een tweede kans. Dat kan alleen met de steun van vele donaties. Het benefietconcert dat op 7 juni in Papendrecht wordt georganiseerd, draagt daaraan bij.

Bezoekers aan het concert worden uitgedaagd hun 'levenschip' een avond af te meren. Met muziek en

ondersteunende beelden worden zij meegenomen in het programma dat bestaat uit koor-, samenzang en instrumentale bijdragen. Er klinken liederen die willen bemoedigen op de reis over de soms woelige levenszee; liederen die helpen het levensschip op koers te houden en die het verlangen naar een veilige haven aanwakkeren.

Aan deze avond wordt meegewerkt door het koor Deo Cantemus uit Rotterdam, het strijkersensemble Musica mare o.l.v. Giselle van Bentvelsen, Severin van Dijk (fluit), Jolanda den Houter (hobo) en Arie van der Vlist (orgel). De muzikale leiding is in handen van Hans van Blijderveen.

[In het koor Deo Cantemus zingen ook enkele leden van de Groene Tuinkerkerk mee. Zij zullen het fijn vinden als er veel gemeenteleden komen kijken en luisteren.](#)

Het concert wordt op **7 juni 2024** gehouden in de **Bethlehemkerk**, Van der Palmstraat 1 in **Papendrecht**.

Aanvang: 20.00 uur.

De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd. De opbrengst is geheel ten bate van Mercy Ships.



Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



schrijft de apostel Paulus over de negen vruchten van de Geest). De data in de maand juni: woensdag 26 juni *gesprekskring* en woensdag 12 juni. Aanvang 12.00 uur.

VANAF HET DIJKJE

Juni

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 10 mei, de dag na Hemelvaartsdag. Het kerkblad is voor de maand juni tot en met de eerste zondag van juli - 7 juli. In deze kolommen blikken we ook nu weer aan de ene kant terug en aan de andere kant vooruit. Het einde van het kerkelijke seizoen 2023-2024 en het begin van de zomer zijn in zicht.

Terugblik kerkdienst Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, was er een gezamenlijke dienst samen met de hervormde gemeente, in de Pelgrimskerk. Deze keer was ik ingeroosterd om voor te gaan. Hemelvaartsdag is weliswaar wat een stiefkindje onder de kerkelijke feestdagen, en toch is dit feest, 40 dagen na Pasen, de moeite van het vieren waard! We hadden een goed samenzijn.



Kerkdiensten

Na Pinksteren, zondag 19 mei, hoop ik op zondag 9 juni bij ons in de kerk voor te gaan in een Avondmaalsviering. Het is dan inmiddels de derde zondag na Pinksteren.

En na zondag 9 juni is een maand later op zondag 7 juli mijn afscheidsdienst al! Over dit laatste elders in deze kolommen meer. De eerste voorbereidingen zijn er in elk geval al... wordt vervolgd!

Op zondagmorgen 2 juni hoop ik nog een keer voor te gaan in de *Avondmaalsviering* in verpleeghuis Smeetsland.

Gesprekskring en gebedskring

Voor beide 'kringen' gezamenlijk staat op woensdag 29 mei (de datum van de gesprekskring) een koffieochtend bij Paviljoen Struijs in Slikkerveer op het programma. In de gesprekskring van eind april stonden we stil bij 4 & 5 mei aan de hand van lied 709, en de gebedskring van 8 mei stond in het teken van de pinksternoveen – het negendaagse gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren om de (door)werking van de heilige Geest (in Galaten 5, 22

Pastoralia

De Pastorale Raad vergadert voor de zomer nog in mei en dit jaar ook nog in juni, op maandagavond 13 mei en op maandagavond 10 juni. Het wel en wee uit de gemeente komt die avonden ter tafel, we delen het met elkaar, en op 10 juni ronden we dan meteen ook het seizoen af.

Van alles 'voor het laatst...' (2)

Schreef ik in het vorige kerkblad al dat de datum van mijn emeritaat nadert, zondag 7 juli, dat is nu nog veel méér zo! Van alles 'voor het laatst', allemaal kleine afscheidsmomenten op zich, door de week en op zondag, richting zondag 7 juli...

Zo heb ik op maandag 22 april afscheid genomen van de oecumenische projectgroep van het 40dagentijdboekje van Ridderkerk en IJsselmonde. Ik heb daar met genoegens namens onze kerk een aantal jaren in meegedaan. Met een toespraakje van de voorzitter, René Barnard, kreeg ik van hem een bos bloemen overhandigd en werd er even een foto gemaakt (zie onderstaande foto).



Het is overigens mijn bedoeling om na mijn emeritaat nog wel de meditatieve leesgroep te blijven coördineren in het voorjaar van 2025, bij leven en welzijn...

Met emeritaat op zondag 7 juli 2024

Op zondag 7 juli hoop ik 67 jaar te worden, met emeritaat te gaan en afscheid van de gemeente te nemen.

Dat is al eerder bekendgemaakt, bijvoorbeeld op het gemeenteberaad van 28 april, en in deze wijkkolommen schrijft het moderamen er ook nog weer over.

Het afscheid is in voorbereiding, en zal die zondag in principe uit drie delen bestaan: **de afscheidsdienst**, gevolgd door een **receptie** uitlopend op een **lunch** (u kunt zich daarvoor opgeven).

Voor de afscheidsdienst heb ik al aan ons koor "De Zaiers" gevraagd om te zingen (met verzoeknummers van mij) en aan onze 'bloemschikkers' om ook dan voor een schikking te zorgen. **Klank, kleur, symboliek**. Verdere invullingen komen nog...

Ondertussen ben ik begonnen met het schrijven van overdrachten, en verder ben ik ook met mijn eigen toekomst na mijn emeritaat bezig.

Ook over dit laatste hoort u nog wel. Het is niet mijn bedoeling om 'achter de geraniums' te gaan zitten, maar mijn agenda zal er toch wel anders uit gaan zien dan nu...

En: ik blijf vooralsnog wonen waar ik woon, aan het Dijkje, ik woon hier prima...

Tot slot

Ik sluit mijn kopij deze maand graag af met het accent op dag 1 (10 mei) van de Pinkster-noveen, over 'liefde' als vrucht van de Geest.

En ik citeer uit de brochure 'Vol vervulling' (van de Wycliffe Bijbelvertalers 2024): "Liefde".

Het meest bezongen en beschreven onderwerp. Ook Paulus schrijft er graag en veel over. In zijn eerste brief aan Korinthe schreef hij al uitgebreid over het belang van liefde, en wanneer hij in zijn brief aan Galaten de vrucht van de Geest omschrijft noemt hij de liefde als eerste.

Ook bij God heeft liefde het eerste en hoogste woord: nog voordat Hij de wereld schiep, had Hij ons al lief!"

Ik wens u een heel gezegende juni-maand toe!

ds Hermie Hummel



PERSONELE ZAKEN

Zondag 7 juli, op haar verjaardag, neemt Hermie Hummel afscheid als predikant van onze gemeente. Die dag is er een bijzondere kerkdienst met daarna een informeel samenzijn voor alle gemeenteleden en genodigden dat uitloopt in een lunch. (Waarvoor men zich tegen die tijd kan opgeven.)

Omdat dit kerkblad in de zomermaanden minder vaak verschijnt, raden wij aan deze datum goed te onthouden.

Nadere berichtgeving en details over het afscheid kunt u lezen op onze website. Houd die dus goed in de gaten! Er verschijnt medio juni ook een gemeentebrief.

Op 8 juli 2024 ontstaat er dus een nieuwe situatie, omdat Hermie Hummel dan met emeritaat is. Een vraag uit de gemeente was hoe het moderamen denkt in die vacature te voorzien, vanwege de dan ontstane vacante periode tot het aantreden van een nieuwe predikant. De zorg voor met name het pastoraat wordt erg belangrijk gevonden. De kerkenraad kiest voor rust in de organisatie en voor continuïteit.

Het voorstel van het moderamen dat om deze reden, maar ook uit pragmatisch oogpunt, door de kerkenraad is overgenomen, luidt als volgt: Het contract, dat uitgebreid wordt van acht naar twaalf uur per week, met de kerkelijk werker Marjan van Weerden, wordt met ingang van 1 juli 2024 met een halfjaar verlengd, met een optie voor nog een halfjaar. Dominee Hans Schaap, de predikant van de Adriaen Janskerk, gaat met ingang van 1 september 2024 voor twaalf uur per week als ambulant predikant bij ons aan het werk tot het moment dat er een nieuwe predikant voor onze gemeente (en die van de PG Bolnes) is gevonden. Wij zijn dankbaar en blij dat het acute probleem dat dreigde te ontstaan hiermee is opgelost.

Door het vertrek van dominee Hermie Hummel ontstaat er ook in het dagelijks bestuur, voortaan moderamen geheten, een vacature. Daar is gelukkig inmiddels ook in voorzien. Bram van Splunter is toegetreden tot het moderamen, zodat ook dat probleem is opgelost. Het College van Kerkrentmeesters is blij te kunnen melden dat Ton van den Berg, bekend van het mediateam, als lid is toegetreden. Hij gaat zich met financiële zaken bezighouden en zal als alles volgens plan verloopt op termijn het penningmeesterschap op zich nemen.

Wat overblijft is een deel van de werkzaamheden van de kosterij. Na het overlijden van Wolter Kranenburg en het aanstaande vertrek van Hennie Kranenburg dreigen er kosterstaken te blijven liggen. Er is geen acuut probleem. Toch doen wij een dringend beroep op onze leden om zich te melden om op één of meerdere dagdelen per maand, uiteraard in overleg, enkele werkzaamheden over te nemen. Hoe meer mensen zich melden, hoe minder tijd het voor ieder afzonderlijk vergt. (Vele handen maken licht werk!)

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op.

Het moderamen van de Groene Tuinkerkerk
(Roy de Bruin, Bram van Splunter, Karel Jungheim)

BLOEMDIENST

Zondag 21 april

Dit keer gingen de bloemen naar Anna Klop van de Grote Hagen als groet van de gemeente.



Zondag 28 april

Vandaag was mw. Bax- Spek jarig. Zij werd 91 jaar. Op 29 april werd dhr. Hess in Koningshof 80 jaar.

Zondag 5 mei

Mw. Bal werd op 3 mei 80 jaar. Dhr. Quak werd op 4 mei 87 jaar.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

Hartelijke bloemengroeten van

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235

GEZAMENLIJKE ACTIVITEIT MET BOLNES

Muzikale Bingo



Op zaterdag 15 juni wordt samen met de Kerk aan de Maas een muzikale bingo georganiseerd.

Deze activiteit met een hapje en een drankje start om **14.00 uur**.

De dames van de bingo in Bolnes verwelkomen ons op die dag in de grote zaal van de

**Kerk aan de Maas,
Pretoriusstraat 56 te Bolnes**

Een intekenlijst voor deze activiteit zal tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst ligt klaar om in te vullen. Voor vervoer naar Bolnes zal worden gezorgd.

Nemens het organisatie team,
Ton den Hartog en Dikkie van Hengel - Groene Tuinkerkerk
en Arja van Wingerden - Kerk aan de Maas

VOORTGANG VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Om iedereen op de hoogte te houden van de activiteiten in de beroepingscommissie, kunnen we u het volgende mededelen:

De lijst met beroepbare predikanten van de PKN is bij de beroepingscommissie binnen gekomen. Naar aanleiding daarvan wordt er contact opgenomen met 2 predikanten die serieus beroepbaar zijn. Ook hebben we onze vacature geplaatst bij de vacaturebank van de PKN zelf.



De vacature voor een predikant wordt nu overal in kerkelijke magazines geplaatst. Deze is nu ook na te lezen op onze websites van de beide kerken. De vraag van ons is om deze informatie zo veel mogelijk te delen op jullie persoonlijke communicatiekanalen zoals: LinkedIn; Facebook; X; Telegram, en andere?

Hoe groter het zoekgebied hoe meer kans op succes in onze zoektocht naar een nieuwe predikant.

Namens de beroepingscommissie,
Ton den Hartog

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

02-06: Mw. D. van Hengel
09-06: Dhr. J.F.K. Jungheim
16-06: Dhr. A. van Splunter
23-06: Dhr. R. A. de Bruin
30-06: Dhr. J. Jongenotter
07-07: Dhr. A.J. Kooiman
14-07: Dhr. G.J. Buizer

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Deze maand zijn er geen mutaties vanuit het Kerkelijk Bureau.

Heeft u al een boek dat mee mag op vakantie?

Onlangs kreeg ik via een bekende de tip "De achtste dag" eens te lezen. Jakob van Wielink en Henk Rothuizen, de een katholiek, de ander evangelisch, schreven het samen.

In dit boek ga je in zeven stappen, als dagen van de week, vooruit naar de achtste dag, die we in alle luister nog verwachten. Het begint mooi, met de eerste dag: Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. (Efeziërs 1:4 BGT)

En dan begint ons levensverhaal. Zo doorlopen we alle dagen van de week. En we stellen onszelf daarbij vragen als: of we wel blanco beginnen, wat onze familie-geschiedenis is, hoe we daarop antwoorden met ons eigen leven. En hoe past je leven in de weg die God door de geschiedenis heen met deze wereld en ons mensen gaat? Zo gaan we alle dagen door: Waar ligt ons hart? Telkens is er in het boek genoeg om bezinnend bij stil te staan.

De schrijvers vroegen bekenden uit de volle breedte van de kerk een gebed bij elk hoofdstuk te schrijven: een predikant, een dominicanes, een abt van een klooster, een geestelijk verzorger en nog anderen. Zo schreven Nikolaas Sintobin, Zr. Ruth Lagemann, Anton ten Klooster, Marga Haas, Martin Koornstra, Zr. Holkje van der Veer, Dom Bernardus Peeters en Elsbeth Groteke ieder een gebed bij een dag van de week. Van Marijke ten Cate zijn de kleurrijke illustraties, die de verwondering verbeelden over elk van de acht dagen.

Het is een boek om echt warm voor te lopen, dus op naar de boekhandel. Ik kan het van harte aanbevelen. Je kunt er in je eentje mee in een hutje op de hei gaan zitten, maar het is zo ontroerend mooi, toegankelijk en persoonlijk geschreven en roept zoveel gespreksstof op, dat het ook heel goed bruikbaar is voor kringen.

Zelf las ik het in een keer uit, maar ik ga het zeker nog eens langzamer lezen, herkauwen en de teksten, gebeden, afbeeldingen tot mij laten spreken. Deze zomer, tijdens vakantie, zo stel ik me voor.

Marjan van Weerden
Kerkelijk werker



Bericht van de Zendingscommissie Nieuw jaarproject is bekend!

Tijdens de dienst op eerste Pinksterdag heeft de

Zendingscommissie van de diaconie het nieuwe project aangekondigd.

Het vorige project: 'Hulp aan boeren in Zuid Afrika' is afgerond en we hebben het mooie bedrag van € 3000,- over kunnen maken naar dit project van Kerk in Actie. Het nieuwe project waarvoor we gaan sparen is:

"Palestina - Samen bijbellezen opent deuren"

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.



Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.



Wat betekent dit voor Marjam (60)?

"Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een grote rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. Ik ben er iedere week bij!"

U kunt meehelpen dit nieuwe project van de Zendingscommissie (dat loopt tot Pinksteren 2025), tot een mooi resultaat te brengen door uw bijdrage te storten op **NL32 INGB 0000 5634 99 onder vermelding van 'Palestina' of uw bijdrage in het offerkistje achter in de kerkzaal!**

Bij voorbaat hartelijk dank, namens de Zending.
Bram van Splunter en Dikkie van Hengel



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Toelichting bij het verkort overzicht 2023

De Hervormde Gemeente heeft het jaar 2023 afgesloten met een negatief resultaat (exclusief begraafplaats) van € 27.300. Dit is € 30.300 positiever dan het begrootte resultaat van € 57.600 negatief. De belangrijkste oorzaak van het positievere resultaat is een hogere opbrengst uit levend geld van € 21.600. Daarnaast zijn de kosten van de kerkgebouwen € 6.600 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door meevallende energielasten (€ 11.500 lager) en een stijging van onder andere de verzekeringspremies (€ 2.300 hoger).

In vergelijking met vorig jaar is het resultaat (exclusief begraafplaats) van 2023 € 22.600 hoger. De opbrengsten levend geld zijn € 19.500 hoger dan in 2022 en de kosten van de kerkgebouwen zijn € 8.000 lager. Daarnaast zijn de kosten van het pastoraat € 9.400 hoger dan in 2022.

Opbrengsten levend geld

Aan vrijwillige bijdragen (Kerkbalans) is in 2023 € 122.000 ontvangen. Dit is € 17.000 meer dan begroot. Vooral in december zagen we dat de ontvangsten hoger waren dan verwacht. Het deel van het toegezegde bedrag dat uiteindelijk niet wordt

ontvangen daalt ieder jaar. Daarnaast stijgt het ontvangen bedrag waar geen toezegging tegenover staat.

Begraafplaats

Het begrootte resultaat van de begraafplaats was € 1.400. Het gerealiseerde resultaat is € 27.800 en is € 26.300 hoger dan begroot. Het resultaat van 2023 is € 30.600 hoger dan in 2022. In 2023 is € 47.500 meer omzet gerealiseerd. Maar de personeelskosten zijn ook toegenomen met € 8.200 en de huisvestingslasten laten een stijging zien van € 5.600.

Eigen vermogen

In 2023 is het vrij beschikbare deel van het eigen vermogen gedaald met € 27.300 tot € 1.059.068. Het begrootte resultaat (exclusief begraafplaats) voor 2024 is € 65.600 negatief. Als de realisatie voor 2024 gelijk is aan de begroting, dan is het vermogen over 16 jaar geheel op. Het is daarom van belang dat de stijgende lijn van de inkomsten aan levend geld doorgezet wordt.

College van Kerkrentmeesters

Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
2 mei 2024	Mw. Y. de Haas-Schiff	89 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

<u>April</u>	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 616,00	€ 140,50	€ 756,50
Collecte kerk	€ 806,50	€ 161,50	€ 968,00
Paascollecte	€ 905,00	€ 1.125,00	€ 2.030,00

<u>Zondag</u>	<u>Adriaen Janszkerk</u>		<u>Pelgrimskerk</u>	
	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>
7 april	€ 20,50	€ 20,50	€ 37,25	€ 33,70
14 april	€ 11,60	€ 11,60	€ 46,15	€ 38
21 april	€ 10,75	€ 10,75	€ 69,50	€ 79,55
28 april	€ 22,75	€ 22,75	€ 25,15	€ 42,42



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.

Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	45.426	45.598	43.246
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	1.431	-
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	20	20	20
Opbrengsten levend geld	149.550	171.108	151.647
Totaal baten A	194.996	218.158	194.913
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	37.440	30.839	38.803
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.525	1.310	1.289
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.618	5.669	5.396
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	172.424	173.842	164.380
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.350	8.197	7.131
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.400	9.879	9.060
Salarissen en vergoedingen	2.120	2.326	2.438
Kosten beheer, administratie en archief	13.300	12.119	14.487
Rentelasten/bankkosten	1.400	1.286	1.820
Totaal lasten A	252.577	245.467	244.803
Operationeel resultaat (A)	-57.581	-27.309	-49.890
Incidentele baten en lasten (Inclusief begraafplaats)			
Incidentele baten	171.000	318.603	27.001
Incidentele lasten	-169.569	-191.907	-2.889
Incidentele baten en lasten (B)	1.431	126.696	24.112
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.149	99.387	-25.778
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	191.907	16.021
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-318.603	-27.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-126.696	-10.979
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-56.149	-27.309	-36.757



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

bieden in dit leven en over de grens van de dood heen. We wensen de nabestaanden Gods zegen en troost toe.

Van de predikant

Rondom de diensten

Aan het einde van het seizoen, tot aan de zomervakantie, is er nog een aantal bijzondere diensten in de Adriaen Janszkerk.

Zondag 2 juni hoop ik zelf voor te gaan. In deze dienst zullen we ook samen het heilig Avondmaal vieren. In de dienst van zondag 9 juni (evenals zaterdag 8 juni) staan we stil bij het jubileum van de Adriaen Janszkerk: de kerk bestaat maar liefst 575 jaar! In deze dienst mag ik zelf voorgaan.



Zondag 16 juni is ds. Dirk van Vreeswijk onze voorganger. Zondag 23 juni ga ik zelf voor in een dienst waarin enkele mensen belijdenis van hun geloof zullen doen. Op zondag 30 juni gaat ds. Corinne Zonnenberg, als predikant-pionier verbonden aan Noorderlicht-Charlois, bij ons voor.

Zondag 7 juli is opnieuw een feestelijke dienst waarin enkele mensen belijdenis hopen te doen en ook gedoopt zullen worden in de Maas.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overleden

Mw. Yvonne de Haas-Schiff is op 2 mei overleden op de leeftijd van 89 jaar. Op 8 mei heeft er een afscheidsdienst plaats gevonden in de Adriaen Janszkerk en is zij aansluitend begraven op de begraafplaats IJsselmonde. In de dienst stonden we stil bij de armen van God en van Jezus, die ons houvast

Belijdenis en doop

Een aantal jonge mensen, tieners en twintigers, bereidt zich voor om in juni en begin juli belijdenis van het geloof af te leggen. Enkele zullen dan ook gedoopt worden, in de Maas. Hun namen zullen later in de mailing worden vermeld (en achteraf in het volgende kerkblad). Om praktische redenen hebben we besloten de kandidaten te verdelen over 2 verschillende zondagen. Wilt u meebidden voor de mensen die zich voorbereiden op deze bijzondere stap?

Jubileumfeest

Het weekend van 8 en 9 juni zal in het teken staan van het jubileumfeest van de Adriaen Janszkerk, die 575 jaar bestaat. De laatste grote verbouwing, waardoor de kerk haar huidige vorm heeft gekregen, heeft precies 100 jaar geleden in 1924 plaats gevonden. We willen bij dit heuglijke feit stilstaan samen met de buurt en andere geïnteresseerden. Zie de aparte info hierover in dit blad en ook via mailing.

Wekelijks gebedsmoment

Welkom om aan te haken bij het wekelijks gebedsmoment op woensdagavond: van 19:30 – 20:00 uur in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Iedereen die wil is van harte welkom om mee te bidden, voor persoonlijke gebedspunten, voor de buurt en voor de wereld. Op de 2e woensdag van juni, 12 juni, bidden we samen met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard in de AJK. We nemen dan iets langer de tijd, tot 20:30 uur.



Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 4 juni ronden we het seizoen over de eerste hoofdstukken van Genesis af. Iedereen van harte welkom.

Afscheid ds. Hummel



Op zondag 7 juli zal collega ds. Hermie Hummel afscheid nemen van de gereformeerde kerk in Rotterdam- IJsselmonde. Zij zal dan met emeritaat gaan. Dan breekt er een nieuwe tijd aan voor Hermie en ook voor de gemeente. We wensen ds. Hermie Hummel en ook onze broeders en zusters van de Groene Tuinkerk Gods zegen toe bij het afscheid en in de tijd die volgt.

Uw dienaar, Hans Schaap



Oproep bezorging kerkblad

In de AJK worden de kerkbladen altijd bij de bezorgers thuisgebracht. Dit wordt in de wintermaanden (oktober t/m april) door de heer J. van Balen gedaan. Wij zijn nog op zoek naar iemand die dit in de **zomermaanden** (mei t/m

september) wil doen. Het gaat dan om het ophalen van de kerkbladen in de Pelgrimskerk op dinsdagmiddag en deze uiterlijk woensdag bij de 10 bezorgers afleveren. Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635)

Vervoer naar de kerk

2 juni	Roelof
9 juni	Bastiaan
16 juni	Roelof
23 juni	Bastiaan
30 juni	Roelof
7 juli	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 578 55 400
Bastiaan de Ruiter
06 229 32 635
Aad Schuijjer
06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 2, 16, 23 juni en 7 juli
- Tienerdienst 9 juni



Advertenties

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

Buurtfeest

GROOT FEEST IN EN OM DE KERK WELKOM!

Vier mee en ontmoet je buren onder het ganot van veel gezelligheid en leuke activiteiten!

- Zaterdag 8 juni 14.30-19.00uur buiten en binnen
- Kerkplein en kerk Kasteelweg 50 Rotterdam
- Gratis toegang! Zowel op het plein als in de kerk
- Meer info. op: Facebook/ Instagram/ de Boog oud-IJsselmonde www.adriaenjanskerk.nl

springkussens, spelletjes, schminken, eten en drinken en veel meer!

575

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Met **mevr. F. (Francien) Visser-van Wijk**, (Huize Smeetsland, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam) gaat het naar omstandigheden wonderwel weer wat beter. Ze loopt weer achter de rollator, het eten smaakt goed en ze heeft haar oude glimlach op haar gezicht. Een gesprek is niet makkelijk, maar ze reageert op alles.

Mevr. A.J.W. (Ans) van Dalen-Vis voelt zich nog altijd "leeg" en somber. We bidden nogmaals om hoop en licht voor haar, maar ook voor al die anderen voor wie het leven soms of vaker zwaar valt.

Dhr. C.E. Evers is, herstellend van zijn val, vanuit het zorghotel overgeplaatst naar het verpleeghuis 'Aafje – de Twee Bruggen' (Pascalweg 41, 3076 JK Rotterdam / kamer 19). Gods sterkte toegebeden.

We bidden om Gods nabijheid voor hen die hierboven genoemd zijn, maar ook voor de langdurige zieken onder ons en voor een ieder die zorgen heeft.

Tenslotte

We leven in een turbulente tijd. Er is heel veel nood, chaos en duisternis, onvrede en tweespalt. Dat zie je om je heen, maar zeker als je het wereldwijd beziet. En toch, Zijn licht schijnt in de duisternis. Om met Paulus te spreken: 'in dit alles zijn we meer dan overwinnaars'. Omdat we mogen weten van Jezus Christus. Omdat we mogen weten van een God die niet loslaat wat Zijn hand is begonnen op en met deze aarde, in de geschiedenis, met Zijn volk Israël en Zijn gemeente, maar ook in ons leven. En daarom blijven we het biddend van Hem verwachten, 'Zie, ik maak alle dingen nieuw'.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden,
Jeannette en Dirk van Vreeswijk.

Onderweg

Na Pinksteren breekt in het kerkelijk jaar de zomerperiode aan. Een aantal (kerkelijke) activiteiten worden of zijn al afgesloten. Maar ook het school- of studiejaar "nadert zijn einde", wellicht met een examen als afronding. Veel vreugde en wijsheid bij het afronden!

Op 23 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren en te proeven. Het sacrament dat God in Jezus Christus ons genadig is en wilt zijn. En op 7 juli is er een samendienst waarin de kinderen uit de hoogste groep van het basisonderwijs afscheid nemen van de kinderkerk. Maar daarnaast zijn er nog tal van "gewone" diensten en activiteiten waarin we God en elkaar mogen ontmoeten. Gods zegen daarin toegewenst.

Afscheid neemt in de komende periode ook mevr. ds. Hermie Hummel (van de Groene Tuinkerker). Ze gaat, zoals dat zo mooi heet, op 7 juli met emeritaat. Ongetwijfeld zal ze na haar pensionering nog tal van (pastorale) bezigheden oppakken, maar aan haar reguliere werkzaamheden komen een einde. We danken God voor al haar betrokkenheid en geloof naar God toe en de mensen om haar heen. Maar ook de kerkelijke verbondenheid en haar aandeel daarin. 'Ga met God en Hij zal met je zijn!'



Omzien naar elkaar

We leven mee met **mevr. J. (Janna) Lems – Henstra** en haar gezin. Haar dochter Anje overleed op de leeftijd van 61 jaar. Zij heeft gelukkig op een goede manier afscheid van haar kunnen nemen. Haar dochter is vier jaar ziek geweest en is in vrede ontslapen. De dienst van Woord en gebed was op vrijdag 3 mei jl. in de Dorpskerk van Hoogvliet en daarna is ze begraven op de begraafplaats 'Oudeland' te Hoogvliet. Nogmaals Gods troost toegebeden naar een ieder toe die Anje zal missen.



Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:



21 april	mw. A. van Dalen
28 april	Ronald van Pelt
3 mei	fam Schras

Kroonjaren Pelgrimskerk

tijdvak januari t/m april 2024

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd van 100 jaar en 1 gemeentelid die de leeftijd van 95 jaar bereikte een boeket bloemen gebracht.

Ook ging er naar 4 gemeenteleden die de leeftijd van 90 jaar en 2 gemeenteleden die de leeftijd van 85 jaar bereikten een bos bloemen. Drie gemeenteleden in de leeftijd van 80 jaar ontvingen eveneens een mooi boeket.

De bezoeken werden gebracht door de dames Anneke Luijten, Jenny Neele en Hennie Schreuder en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Oers

Ter inspiratie - recept



Leven vieren, dorst lessen

Shake met vruchten of bessen

Ingrediënten

60 g gekookte kikkererwten
1 à 1 ½ eetlepel honing
175 ml ongezoete amandel- of havermelk
(alternatief: 150 ml halfvolle melk + 25 ml yoghurt + 25 g fijn gemalen haveremout)
75 g framboos, blauwe bes of aardbei

Bereidingswijze

Maak de ingrediënten fijn met een blender en roer ze door de melk.

Kruidenthee

Ingrediënten

Uit de natuur: echte kamille, marjolein of munt (pepermunt/kruizemunt)
Uit de tuin: blad van frambozen of zwarte bes, citroenmelisse, dille, goudbloem, lavendel, moederkruid, salie of tijm.

Bereidingswijze

Gebruik op 0,5 liter water ca. 3 eetlepels verse kruiden.
Laat ze 5 minuten trekken in heet, maar niet kokend water.

Bronnen: Shakes naar recepten van Joke Boon in Trouw, 4 maart 2024, kruidenthee naar een recept van Gert Vos in Hemelse Spijzen, ten Have /Lannoo, 2004

Zomer betekent vrije tijd om te vertragen, te slenteren of te pelgrimeren: wandelend of fietsend naar een bepaald doel. Bijvoorbeeld naar het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostella of naar dat van Petrus in Rome? Een pelgrimage op zoek naar 'bronnen van bestaan'? Wat je ook doet: dorst krijg je... Daarom recepten voor een shake met vruchten of bessen en een thee met kruiden uit de natuur.

Bijbelse ingrediënten

De recepten bevatten ingrediënten die in de Bijbel genoemd worden zoals kikkererwten en honing, munt en dille, appel en amandel. Kikkererwten zijn een alternatief voor vlees. Shakes gecombineerd met amandelmelk, haveremout en vruchten zijn niet alleen dorstlessers, maar ook bronnen van eiwit en vitaminen.

Honing verwijst naar het goede leven in 'een land van melk en honing' (Exodus 3,8).

Munt en dille zijn kruiden die al eeuwenlang in het land van de Bijbel geteeld worden (Matteüs 23, 23). Een appel in de hand van Christus op schilderijen is een verwijzing naar verlossing van het kwaad. De amandel is de vrucht van een van de eerste bomen die bloeit na de winter. In de Bijbel is het een verwijzing naar roeping (Numeri 17,23 en Jeremia 1,11).



Tekst en foto's: Tini Brugge

Samen

Oplossing puzzel

K	A	T	H	E	D	R	A	A	L		
O	P	A	A	L		K	A	R	E	L	
P	A	S	S	A	U		N	O	G		
T	T		S	N	I	K		M	E		
	H	P	A				M	A	R	C	
Z	I	O	N	I	S	M	E			E	
O	E	R		N		A	N	G	E	L	
N		T	A	F	E	L		E		I	
D	O	R	T	E		T	A	L	I	B	
E		E		R	O	E	D	E		A	
B	E	T	O	N		S		D	I	A	
O			L	O	G	E	M	E	N	T	
K	L	E	M			A	N	C			
	U	R		B	O	H	R		I	L	
	C	A	B		B	A	I	S	S	E	
P	A	T	E	R		A	N	G	I	E	
	S	O	D	E	M	I	E	T	E	R	

Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 9 juni

Voorganger: ds. Eric Versloot.

M.m.v. mannenensemble "Man of hope"; o.l.v. Martin Mans.

zondag 23 juni

Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. Chr. Regiokoor "Adonai"; o.l.v. Peter Burger..

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



Symposium Classis Zuid-Holland Zuid

Net als vorig jaar organiseert de Classis Zuid-Holland Zuid in juni een mini-symposium.

Dit jaar is het thema:

De plaats van de kerk in onze veranderende samenleving

Hoofdspreker is drs. Jos Wiene, burgemeester van Haarlem, oud wethouder van Ridderkerk, historicus en theoloog.



Daarnaast zal onze classispredikant ds. Gerrit van Meijeren het woord voeren.

Er is gelegenheid voor ontmoeting en discussie.

Vrijdagmiddag 14 juni van 14.00 - 16.30 uur

Locatie: Pelgrimvaderskerk Rotterdam Delfshaven

Toegang vrij

U bent van harte welkom!

COV Ridderkerk

Christelijke Oratorium Vereniging

Altijd al eens willen kijken en meedoen op een repetitie van een oratoriumkoor?

Wij houden open repetities op woensdag 19 en 26 juni a.s. Wij zingen in De Levensbron, Jan Luijckenstraat 10, Ridderkerk.

U bent van harte welkom. We starten om 19.45 uur, repeteren een uur, dan een kwartier pauze met koffie/thee en daarna gaan we nog een uur door.

We oefenen op dit moment voor een concert op 16 november en studeren daarvoor muziek in van Händel, Haydn en Bach.

Meer weten? U kunt contact opnemen via secretaris@covridderkerk.nl of bellen naar 06 2-923691.





Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 06 - 229 32 635

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 28 juni 2024

18.00 uur voor het magazijn van

juli/augustus 2024 met het thema:

Op weg gaan

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Het leven vieren



Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij de pastorie. "Mevrouw Reuring! Komt u binnen!" zegt de dominee. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring heeft een vraag. "Dominee, doet uw kerk mee met ons 'VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het plein en in de kerk?" "Jazeker," glundert de dominee, "Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we! Komt voor elkaar!" De volgende dag is het kerkplein omgetoverd tot een terras waar mensen gezellig kunnen zitten.

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken. Algauw strijken er mensen neer om bij te praten. Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril, schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat ze op zoek naar de dominee. "Hoe KAN dit nou?" zegt ze, "U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes, geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!" Dan vraagt de dominee: "Heeft u mensen horen mopperen?" "Nee," zegt ze, "maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!" "Maar weet u," zegt de dominee, "Ze zijn van binnen blij. Zó vier je het leven ook!"



Puzzel WIE – HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts? Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. (Vrij naar prediker 9:7-8)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurniëns